



**Η παρουσίαση του κόμματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
από τον Πάνο Καμμένο στο Δίστομο στις 11 Μαρτίου 2012**

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ

Η Διεθνής Οικονομική Κρίση βρήκε την Πατρίδα μας παντελώς απροετοίμαστη. Η συμμετοχή της χώρας στην ζώνη του ευρώ και η μετά-ολυμπιακή ευφορία είχαν οδηγήσει τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, τα αρμόδια θεσμικά όργανα αλλά και την πλειοψηφία της κοινωνίας σε ένα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό εφησυχασμό.

Ακόμα και μετά την πρώτη αποκορύφωση της κρίσης τον Οκτώβριο του 2008 (κατάρρευση της Lehman Brothers) ελάχιστοι στην πατρίδα μας ήταν αυτοί που αντιλήφθηκαν ότι μπροστά μας βρίσκονταν μία κρίση τουλάχιστον ισοδύναμη με την κρίση του 1929.

Η Ελληνική Πολιτεία και Κοινωνία συνέχιζε να εφησυχάζει. Να μην προετοιμάζεται έστω προληπτικά για να αντιμετωπίσει την επερχόμενη θύελλα.

Αποτέλεσμα:

Η Χώρα παρ' ότι στην κατάταξη των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών είχε πάρα πολύ χαμηλή θέση (15η -16η) ως προς το συνολικό χρέος επειδή ακριβώς ήταν απροετοίμαστη και αθωράκιστη έπεσε θύμα μίας διεθνούς κερδοσκοπικής συνωμοσίας.

Ιστορικό Φαινόμενο ιδιαίτερα σύνηθες σε περιόδους μεγάλων οικονομικών κρίσεων.

Μίας συνωμοσίας η οποία εξυφάνθηκε σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε την χρονική περίοδο από την Άνοιξη του 2009 έως την Άνοιξη του 2010.

Η Χώρα και η Οικονομία βρέθηκαν μετά τον Απρίλιο του 2010 κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς διεθνούς οικονομικής επιτήρησης. Διεθνείς Οργανισμοί όπως το ΔΝΤ αλλά και υπέρ-εθνικές οντότητες όπως η ΕΕ και η ΕΚΤ ανέλαβαν να δανείσουν και να καθοδηγήσουν την Ελληνική Οικονομία.

Δημόσιος στόχος της τριπλής επιτήρησης ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ, της γνωστής πλέον Τρόικα τον οποίο αποδέχονταν άκριτα και η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν μία δημοσιονομική πλατφόρμα που ονομάστηκε Μνημόνιο και η οποία διακήρυττε δημόσια ότι σκόπευε:

Να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Προς τούτου η ΕΕ και το ΔΝΤ ανέλαβαν την υποχρέωση να συνεχίσουν να καλύπτουν έως το τέλος του 2011 αρχές του 2012 το σύνολο και στην συνέχεια έως το 2013 μέρος των προγραμματισμένων πληρωμών του Χρέους της Χώρας.

Να εξυγιανθεί-εκσυγχρονισθεί ταυτόχρονα η Ελληνική Οικονομία.

Η Τρόικα σε συνεργασία με την κυβέρνηση Παπανδρέου αναλάμβανε να σχεδιάσει-υλοποιήσει όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα καθιστούσαν από το τέλος 2011 αρχές 2012 και πάλι την Ελληνική Οικονομία φερέγγυα για λήψη δανεισμού από τις διεθνείς χρηματαγορές.

Έχουν περάσει περίπου 2 χρόνια από τον Απρίλιο του 2010. Οι στόχοι του πρώτου Μνημονίου δεν έχουν επιτευχθεί ούτε κατ' ελάχιστο αφού:

Η Ελλάδα παραμένει εκτός των διεθνών χρηματαγορών

Η Ελληνική Οικονομία δεν έχει εξυγιανθεί αφού το έλλειμμα συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των συνεχώς αναθεωρούμενων στόχων που θέτει η Τρόικα.

Ταυτόχρονα οι αφανείς στόχοι της Τρόικα έχουν γίνει πλέον εμφανείς αφού:

Η αξία της Δημόσιας και Ιδιωτικής περιουσίας έχει απαξιωθεί παντελώς και έχει κατακυλήσει σε εξευτελιστικές τιμές.

Οι Μισθοί στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και η Κοινωνική Ασφάλιση και Μέριμνα έχουν μειωθεί τόσο πολύ και έχουν φθάσει στα εξευτελιστικά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια επίπεδα της μετά-κομμουνιστικής Κίνας.

Ένας στους τρεις Έλληνες ήτοι ποσοστό περίπου 30 % ζει κάτω η στα όρια της φτώχειας.

Το πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας τον Απρίλιο του 2010 ονομάστηκε Ελληνική Δημοσιονομική Κρίση.

Δύο χρόνια μετά, με την ωμή παρέμβαση και εκβιαστική καθοδήγηση της Τρόικα και την ανοχή της κυβέρνησης Παπανδρέου και όσων πολιτικών δυνάμεων συνοδοιπορούν με αυτήν έχει μετεξελιχθεί σε ένα Ανθρωπιστικό Δράμα.

Μία πανάρχαια χώρα και ένας ιστορικός και υπερήφανος λαός πένεται και εξευτελίζεται.

Ψυχολογικά ράκη αρκετοί συμπατριώτες μας είναι έτοιμοι να αποδεχθούν την μοίρα του κολίγου και του εθνικά υποτελούς. Η Πατρίδα μας είναι αντιμέτωπη με μία καταστροφή εφάμιλλη της Μικρασιατικής και με μία εθνική ταπείνωση ισάξια της Κυπριακής.

Οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες στις περισσότερες χώρες του πλανήτη παρακολουθούν έντρομοι την τύχη των Ελλήνων και συμπαραστέκονται με όποιο τρόπο μπορούν στην Ελλάδα. Γνωρίζουν ότι εάν λυγίσουν οι Έλληνες έρχεται η δική τους η σειρά.

Η Ελληνική Τραγωδία κορυφώνεται.

Όμως κάθε ημέρα που περνάει:

Η οργή και αγανάκτηση των Ελλήνων σχηματοποιείται με καταγιστικούς ρυθμούς σε ένα κοινό πανεθνικό αίτημα. Να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για τον σημερινό κατάντημα.

Όμως κάθε ημέρα που περνάει όλο και περισσότεροι Έλληνες:

Δικαιώνουν την στάση όσων από την πρώτη στιγμή είπαν ΟΧΙ και αντιστάθηκαν με σθένος στις πολιτικές των Μνημονίων και στους ωμούς εκβιασμούς της Τρόικα.

Κατανοούν ότι η Ελληνική Τραγωδία δεν είναι πλέον μόνο ένα Πρόβλημα Οικονομίας. Είναι πλέον πρόβλημα πολιτικό και μετεξελίσσεται καθημερινά σε πρόβλημα Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Αποδέχονται ότι πρέπει να ξεπεράσουν τις διαχωριστικές γραμμές του μεταπολιτευτικού πολιτικού φάσματος. Κινδυνεύει η ίδια η υπόσταση της Πατρίδας μας. Απαιτείται η κοινή προσπάθεια όλων για να αντιμετωπιστεί ο θανάσιμος κίνδυνος.

Αυτό το συνεχώς μεταλλασσόμενο πολιτικό περιβάλλον μόνο σε ένα συμπέρασμα οδηγεί: οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για μία πανεθνική αφύπνιση για ένα πατριωτικό ξεσηκωμό.

Σε αυτό το πανεθνικό προσκλητήριο και πατριωτικό κάλεσμα θέλουν να συμβάλουν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.

Τακτικοί Πολιτικοί Στόχοι του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι:

Το άνοιγμα και η διαλεύκανση του φακέλου της Ελληνικής Τραγωδίας.

Για να νιώσει και πάλι ο Έλληνας ότι στην πατρίδα του λειτουργούν οι νόμοι και το δημοκρατικό πολίτευμα, για να δικαιωθούν τα θύματα της Ελληνικής Τραγωδίας:

Πρέπει πρώτα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν πολιτικά νομικά και κοινωνικά όλοι οι υπεύθυνοι της Τραγωδίας που ζει και βιώνει σήμερα ο Λαός μας.

Όλοι όσοι διαχειρίστηκαν την περιουσία και τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού χωρίς να προστατεύσουν ως όφειλαν το Εθνικό Συμφέρον. Όλοι όσοι συμμετείχαν αφανώς ή εμφανώς στην διαχείριση της εξουσίας και λειτούργησαν για το προσωπικό και μικροκομματικό τους συμφέρον.

Με εξεταστικές επιτροπές που υπακούουν και εξυπηρετούν τα μικροκομματικά συμφέροντα δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Οι Έκτακτές καταστάσεις αντιμετωπίζονται με έκτακτα μέτρα. Μόνο μία Υπέρ-κομματική Επιτροπή με Έκτακτές Εξουσίες και Αρμοδιότητες αποτελούμενη από αδέκαστους και υπεράνω υποψίας Έλληνες μπορεί και πρέπει να φέρει σε πέρας αυτό το δύσκολο και τιτάνιο έργο.

Γνωρίζουμε ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται η αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε ανυποχώρητα και με όσα μέσα διαθέτουμε για να ανοίξει και να κριθεί με απολύτως αντικειμενικούς όρους ο φάκελος της Ελληνικής Τραγωδίας.

Να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του Χρέους.

Για να νιώσει και πάλι ο Έλληνας ότι η πατρίδα του είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, για να δικαιωθούν οι αγώνες και οι θυσίες αυτής της γενιάς Ελλήνων.

Πρέπει να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του Χρέους. Κανείς λογικός και εχέφρων άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει πως μία χώρα της οποίας οι κάτοικοι είχαν 1 τρις ευρώ ακίνητη περιουσία και περίπου 300 δις ευρώ καταθέσεις χρεοκόπησε.

Όμως σήμερα η πραγματικότητα του Δημόσιου Χρέους λέει ότι οι Έλληνες έχουν να αντιμετωπίσουν την εξής θλιβερή πραγματικότητα. Ενώ στο τέλος του 2009 το Δημόσιο Χρέος ήταν περίπου 298 δις ευρώ και 127,1 % του ΑΕΠ στο τέλος του 2015 θα έχει ανέλθει περίπου στα 500 δις ευρώ και στο 200 % του ΑΕΠ.

Το χειρότερο δε είναι ότι ενώ το Δημόσιο Χρέος το 2009 κρίνονταν σχεδόν σε απόλυτο ποσοστό από τα Ελληνικά Δικαστήρια το 2015 θα κρίνεται από τα Αγγλικά Δικαστήρια και το Αγγλικό Δίκαιο. Η τελεσίδικη κρίση για την νόμιμη δημιουργία και διαχρονική αύξηση του Χρέους θα πρέπει να είναι το πρώτο και αποφασιστικό βήμα που θα πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση για να μειωθεί το Χρέος ενώ η εθνικά αδέκαστη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ιδιαίτερα του υποθαλάσσιου θα πρέπει να γίνει η οριστική ταφόπλακα του Χρέους.

Να κτυπηθεί ριζικά και δραστικά η φτώχεια και η ανεργία.

Για να νιώσει και πάλι ο Έλληνας ότι το Κράτος δεν είναι εχθρός του αλλά προστάτης των αδικημένων και των αποκλεισμένων για να επανέλθει η κοινωνική ειρήνη και συμφιλίωση.

Πρέπει να κτυπηθεί αποτελεσματικά η φτώχεια και η ανεργία. Η μελέτη των φαινομένων της φτώχειας και της ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύει ότι εμφανίζονται και αποκτούν μαζικά χαρακτηριστικά σε χώρες όπου εφαρμόζονται ακραίες νέο-φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές.

Συνυπάρχουν βεβαίως πάντοτε. Όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας υπάρχει και αυξημένος αριθμός φτωχών και το αντίστροφο.

Εύλογα και απολύτως ερμηνεύσιμα εμφανίζονται και γιγαντώνονται σε χώρες που τις πλήττει η ύφεση αλλά και σε χώρες που παρουσιάζουν έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Καπιταλιστικό νέο-φιλελεύθερο παράδοξο το οποίο επίσης έχει επαρκέστατα αναλυθεί και ερμηνευθεί.

Συνεπακόλουθα τα προβλήματα της φτώχειας και της ανεργίας δεν είναι αποκλειστικά προβλήματα ύφεσης και ανάπτυξης αλλά προβλήματα που για να λυθούν δραστικά και αποτελεσματικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολιτικές που θα στοχεύουν την αναδιανομή του πλούτου προς όφελος των αδικημένων και όχι με ακραίες νέο-φιλελεύθερες πολιτικές που αναδιανέμουν τον πλούτο πάντοτε προς όφελος των πλουσίων.

Να σωθεί από την μνημονιακή λαίλαπα και την ύφεση η μεσαία τάξη.

Για νιώσει και πάλι ο Έλληνας ότι η κυβέρνηση του προστατεύει την οικογενειακή περιουσία και ασφάλεια για να σταματήσει ο κατήφορος της οικονομίας.

Πρέπει να σωθεί από την μνημονιακή λαίλαπα και ύφεση η μεσαία τάξη.

Έχει αποδειχθεί ότι τα τελευταία χρόνια που υιοθετούνται και εφαρμόζονται κάτω από την ασφυκτική πίεση της Τρόικα σκληρές περιοριστικές μνημονιακές πολιτικές εκατοντάδες χιλιάδες μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις κάθε ειδικότητας (εμπορικές, παροχής υπηρεσιών κλπ) έκλεισαν.

Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας η μεσαία και ευέλικτη επιχείρηση συνθλίβεται κάτω από την πίεση των μνημονιακών πολιτικών που στοχεύουν στην παράδοση τομέων ολόκληρων της οικονομίας σε ξένες πολυεθνικές. Άμεσο και Χειροπιαστό κοινωνικό αποτέλεσμα η μεσαία τάξη στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται ποιοτικά και ποσοτικά.

Ουσιαστικά η πάλαι ποτέ μεσαία τάξη της χώρας προλεταριοποιείται. Η προστασία της μικρό-ιδιοκτησίας και της μικρό-επιχείρησης ενάντια στις πολιτικές του μνημονίου που επιθυμούν και επιδιώκουν να τις εξαφανίσουν θα είναι κύριος και βασικός άξονας της πολιτικής μας.

Να επανέλθει η Ελληνική Οικονομία στην Ανάπτυξη. Για να ξανά-νιώσει ο Έλληνας υπερήφανος, για να θεραπευτούν οι πληγές και για να ξαναδοούν τα θύματα της τραγωδίας το φως του ήλιου. Πρέπει η Ελληνική Οικονομία να επανέλθει σε σταθερά αλλά λελογισμένα αυξανόμενους αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Ήδη στα δύο προηγούμενα κεφάλαια σε αυτό για το κτύπημα της φτώχειας και της ανεργίας και σε αυτό για την προστασία της μεσαίας τάξης έχουν τεθεί οι βάσεις για την ανασχεση της ύφεσης και την επάνοδο της Ελληνικής Οικονομίας στον δρόμο της Ανάπτυξης. Εκείνο που πρέπει να γίνει σαφές άμεσα είναι ότι για όσο χρονικό διάστημα ακόμα οι κεντρικές τράπεζες θα δανείζουν με χαμηλά η μηδενικά επιτόκια δεν είναι δύσκολο αλλά αντιθέτως πανεύκολο να βρεθούν κεφάλαια για παραγωγικές επενδύσεις.

Απλά πρέπει να βιαστούμε ώστε να προλάβουμε τον χρόνο. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι ικανοί και έντιμοι διαχειριστές αυτών των κεφαλαίων και έχουν πλέον αντιληφθεί ότι πρέπει να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους για να επιβιώσουν.

Οι φτωχοί και άνεργοι είναι πλέον έτοιμοι να συνεργαστούν με τον επιχειρηματία για επίτευξη υψηλότερων παραγωγικών στόχων. Απομένει στο Κράτος να προετοιμάσει και να επιβάλει ένα θεσμικό εργασιακό και επιχειρηματικό πλαίσιο το οποίο να διέπεται:

Από τις αρχές της ανταποδοτικότητας στο τρίγωνο Κράτος-Επιχειρηματίας-Εργαζόμενος Της σταθερής και μόνιμης φορολογικής νομοθεσίας. Μονιμότητα φορολογικής νομοθεσίας η οποία θα είναι εγγυημένη με νομοθετική και εάν είναι δυνατόν και συνταγματική δέσμευση Της συνταγματικής αναθεώρησης ώστε να συντομευθούν και να γίνουν εκ των προτέρων απόλυτα σαφείς και ξεκάθαροι οι χρόνοι και οι διαδικασίες ίδρυσης λειτουργίας και ελέγχου μίας παραγωγικής οντότητας

Κράτος Ισχυρό, Επιτελικό και Σύγχρονο.

Σήμερα ζούμε όλοι την κορύφωση του Καπιταλισμού. Κορύφωση που έχει προέλθει με την οικονομική θέση του Νέο-Φιλελευθερισμού.

Θέση που θεωρεί την απόλυτη συρρίκνωση του Κράτους ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την οικονομική πρόοδο. Όμως παρ' ότι οι νέο-φιλελεύθερες θέσεις γίνονται παγκοσμίως ευρέως αποδεκτές και εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη του πλανήτη δεν εμπεδώνεται η παγκόσμια οικονομική ευημερία και ειρήνη.

Συνεχείς οικονομικές, επισιτιστικές περιβαλλοντολογικές εθνικιστικές και θρησκευτικές κρίσεις απειλούν το παγκόσμιο εποικοδόμημα ενώ η τωρινή σοβούσα συστημική οικονομική κρίση απειλεί την παγκόσμια οικονομική ισορροπία και ειρήνη. Ταυτόχρονα εμφανίζονται κοινωνικές ανισότητες πρωτόγνωρες που απειλούν την εκ βάθρων εκθεμελίωση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού μεταπολεμικού μοντέλου. Το φαινόμενο της φτώχειας εμφανίζονται πλέον όχι στα Έθνη της Αφρικής και του Τρίτου Κόσμου αλλά στα προηγμένα Κράτη του Βορείου Ημισφαιρίου.

Είναι φανερό ότι η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού πάσχει. Είναι φανερό ότι ο νέο-φιλελεύθερος δογματισμός αποτυγχάνει να λύσει τα σύγχρονα προβλήματα. Το βασικό

δίδαγμα της ανθρώπινης ιστορίας δεν μπορεί να ανατραπεί. Όλα τα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού, δίκαιο, επιστήμες, πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση δημιουργήθηκαν και έδωσαν θαυμαστά και διαχρονικά δείγματα της ανθρώπινης σοφίας κάτω από την προστασία και καθοδήγηση ισχυρών κρατικών οντοτήτων.

Η ιστορία διδάσκει ότι το Κράτος είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί πολιτισμός. Το Κράτος δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάψει να λειτουργεί. Η Ιστορία διδάσκει επίσης ότι το Κράτος δεν μπορεί να είναι ουδέτερο στην αέναη και διαχρονική πάλη μεταξύ των αδικημένων των αποκλεισμένων και των οικονομικά ισχυρών. Αντλώντας το συμπέρασμα από την Ιστορική εμπειρία πιστεύουμε σε ένα Κράτος που θα παρεμβαίνει αποφασιστικά προκειμένου να προστατεύεται το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, η ελεύθερη πρόσβαση στα βασικά αγαθά, ή άμυνα της χώρας, η ασφάλεια των πολιτών, η απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές της γνώσης και της μόρφωσης και η στοιχειώδης ασφαλιστική ιατρική και κοινωνική περίθαλψη.

Απορρίπτουμε το Κράτος Επιχειρηματία και θα αγωνιστούμε ώστε το Κράτος να έχει σαφείς και απόλυτα συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς όλους αυτούς που επιθυμούν και επιλέγουν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν στην χώρα μας παραγωγικές οικονομικές οντότητες. Δεν αντιστρατεύομαστε και δεν ποινικοποιούμε την επιχειρηματικότητα.

Γνωρίζουμε ότι προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα περισσότερα από αυτά που διακηρύττουμε παραπάνω απαιτείται μία εκ βάθρων αλλαγή του συνταγματικού και διοικητικού νομικού πλαισίου.

Είμαστε αποφασισμένοι να τιμήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για να γίνουν πράξη όσα διακηρύττουμε θα είναι επίπονος και σκληρός. Γνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα θα χαθούν πολλά. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι.

Η Ελληνική Τραγωδία πρέπει να τελειώσει προτού επαναληφθεί το επώδυνο ιστορικό προηγούμενο της απώλειας πολύτιμου Εθνικού Χώρου. Προτού θρηνήσουμε και πάλι για χαμένες πατρίδες.

**ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ**